

Verdienstelijke leden opgenomen in de

Orde van de

Ook in 2007 huldigt AKTIVIA vier mensen, een traditie die ze sinds 1992 aanhoudt.

We kregen heel wat nominaties binnen, maar zijn ervan overtuigd dat velen die ook in aanmerking komen nog niet in de 'trommel' zitten m.a.w. nog niet zijn voorgedragen. Daarom willen we een oproep doen aan allen, zeker de clubbestuurders, om die mensen die zij werkelijk verdienstelijk achten voor te dragen. Daarmee moet niet gewacht worden, dit kan reeds vanaf morgen,...

Dit jaar zijn er opnieuw vier laureaten, vier mensen met verdienste, vier personen ook die voor de wandelsport uren hebben opgeofferd en het verder zullen doen. Ze zijn eigenlijk allen typische figuren, zijn totaal verschillend maar hebben tegelijkertijd toch zoveel gemeenschappelijk.

Wandelaar

Het was voor onze raad van bestuur geen makkelijke opgave om de laureaten te kiezen, het werd bij het tellen van de stemmen af en toe een nek aan nek race, maar onze laureaten mogen er zijn én verdienen zeker het applaus van allen, want hoed af voor hen.

Categorie stichters

Introspeech van Thierry Altruy, Secretaris-Generaal van Aktivia (dd. 06/10/07)

"Bij stichters denkt men bijna automatisch, voor een federatie die 35 jaar bestaat, aan oude mensen, want wie haalde het voor 35 jaar in zijn hoofd om aan wandelen te doen? Wel, wij, binnen de raad van bestuur van Aktivia, nemen dit 'stichter zijn' niet zo nauw, willen daarmee mensen bedoelen die reeds jarenlang in het getouw zijn én aldus werkelijk een soort stichter zijn in de ogen van de meesten omdat zij hen kennen van als ze zelf de wandelsport ontdekten.

Dit jaar hebben we iemand die door zeer velen bekend is, iemand met een 'muile van lintjes', iemand die altijd bereid is tot een babbel, tot het geven van goede raad. Iemand ook die discretie hoog in het vaandel voert, die durft adviseren, die niet altijd wacht totdat het kalf verdronken is maar die de eigen ervaring gaarne deelt met anderen,...

Het gebeurt niet zo veel dat mensen die in de muziekwereld hun brood verdienen naar het wandelmidden komen. Wel, wij hebben zo iemand onder ons. Als we goed voor hebben kwam in 1979 de wandelmicrobe toeslaan in het gezin en zijn er sindsdien weinig weekends zonder wandelen voorbij gegaan.

Onze laureate, ja mensen, het is een vrouw, is een Vlaams-Brabantse die in Brussel haar brood verdient. Mogelijks een tip voor politici: raadpleeg haar eens, in vijf minuten zal er een kant en klaar voorstel voor verdere gesprekken over de neteligste kwesties als BHV ter tafel liggen, niet ingewikkeld maar met gezond verstand en voor iedereen verstaanbaar.

Wie is zij? Wel, ze is sinds mensen heugnis voorzitter van Wandelclub 't Fluitekruid, staat altijd bij de barricade om de club met hand en tand te verdedigen én heeft op een voortreffelijke wijze organisaties als de Nationale Wandeldag en de Provinciale Wandeldag Vlaams-

Brabant helpen volbrengen, ... Zij houdt van het leven, van de werkelijke geneugten zoals tafelen en een goed glas drinken, van lachen en nog zoveel meer. Maar zij is ook zeer familiaal gericht en heeft aan haar dochter en nog meer haar man echte ondersteuners voor haar wandelsport en haar club.

Agnes Moerenhout, zij is het. En in de hulde betrekken wij gaarne ook echtgenoot Jan Mertens."

Dankwoord Agnes Moerenhout.

Ik was echt verbaasd bij het lezen dat men mij wou opnemen in de "Orde van de Wandelaar".

Ik dank diegenen die mij hebben voorgedragen en ook de personen die voor mij gestemd hebben. Het was echt een blijde verrassing en een grote eer voor mij.

Einde 1979 werd de Wandelclub 't Fluitekruid gesticht door 5 kameraden aan de toeg van de Sportschuur. Ik ben de eerste keer samen met mijn vriendin Josée gaan wandelen op 22 november 1979. Sindsdien gaan wij nog iedere zondag wandelen. Onze 5 kameraden verlieten redelijk vlug 't Fluitekruid en eigenlijk is het dankzij mijn dochter dat 't Fluitekruid nog bestaat, zij bleef toen alleen achter in 't bestuur. Wij hebben dan de touwtjes in handen genomen en samen hebben wij met hart en ziel een bloeiende club opgebouwd van trouwe wandelaars en vooral van vrienden, dit ook dankzij een sterke ploeg medewerkers. Sinds 25 jaar mogen wij rekenen op een werkgroep die altijd klaar staat om ons te helpen.

Ik dank dus ook alle leden die ons geholpen hebben en ook niet te vergeten mijn echtgenoot, die vele avonden alleen heeft



moeten doorbrengen, maar toch altijd klaar staat voor de afpijlingen en alle andere werkjes.

Ik dank u allen, wandelaars en bestuursleden, voor al de vriendschap die ik van jullie mocht ontvangen gedurende al deze jaren. Onze club houdt van wandelen en van de natuur maar ook van plezier maken en lachen en daarom wandel zoveel mogelijk want "Wandelen is heel goed voor de gezondheid!"





Dank aan
Marcel Cloods
voor het
Mooie beeld!





